

Sinterklaasfeest bij de Voedselbank



Uithoorn, woensdag 28 november

Om 15.30 uur klonken er blije geluiden aan de Johan de Wittlaan toen Sinterklaas met zijn Pieten arriveerde bij de Voedselbank. Toen de kinderen doorhadden dat de Sint er nu toch echt was, werd met volle borst het welkomstlied: "Sinterklaasje kom maar binnen....." ingezet.

Sinterklaas had twee hele gezellige Pieten meegebracht die vol grappen en grollen zaten. Iedereen genoot van deze malle Pieten, inclusief Sinterklaas, alle ouders, alle vrijwilligers maar vooral de kinderen!

De ene Piet dacht dat de stoel van Sinterklaas voor hem bedoeld was en de andere Piet bleek een waar rekenwonder te zijn. Wel sneu voor deze Piet dat één van de kinderen net iets beter in rekenen bleek te zijn. Vervolgens hebben alle kinderen een leuk gesprekje met de Sint gehad en kregen ze, zichtbaar opgelucht, hun cadeau. Toen alle cadeaus waren uitgedeeld mochten de kinderen, na een ochtendgymnastiek demonstratie van de Pieten, hun cadeau uitpakken. En wat waren de kinderen blij met hun cadeau! Na het uitpakken wilde de Pieten dat alle aanwezigen een stukje papier versnipperde om vervolgens dit allemaal tegelijk de lucht als een confetti-regen te gooien, het was één groot feest voor jong en oud!

Op het einde riep één van de pieten alle "vrijwilligers" bij zich voor een leuke groepsfoto. Hierna moest Sinterklaas met zijn Pieten toch echt weg om andere lieve kinderen te bezoeken.

Het afscheidslied "Dag Sinterklaasje, dag, dag....." werd ingezet en ze lieten ontzettend gelukkige kinderen achter. Dank u wel Sinterklaas en dank jullie wel lieve Pieten!



Onze dank gaat uit naar de Sinterklaasactie Uithoorn en Stichting Pepernoot van Nationaal Fonds Kinderhulp, die dit prachtige feest mogelijk maakten.